

Da vejlederne for vild...

Af kommunikationsmedarbejder Charlotte Sommerlund

"En intens oplevelse at være på konference" udtaler Helle, på vej hjem fra Mannheim. *"Vi nåede både at fare vild sammen – og finde vej sammen"*. Hotellet havde ikke givet den bedste rutebeskrivelse, så vi brugte en lille time i sporvognene i Mannheim på vej til stedet, hvor den internationale vejlederkonference IAEVG skulle holdes.

Endelig ankommet, sent onsdag eftermiddag på Hochschule der Bundesagentur, er vi klar til konferencens åbning, vores engelske og tyske sprogkanaler er tændte, ligesom vi selv er. Nu er det slut med ikke at kunne finde vej. Vi er en lille flok på ni, syv fra forskningscirklen "Fremtidens vejledning" og to fra projektledelsen i Preventing Dropout. Det er ikke alle fra forskningscirklen, der er her, men vi repræsenterer alligevel en bred vifte indenfor vejlederområdet. Charlotte, Thomas og svenske Jonas er gymnasievejledere, Mette og Marie-Louise er UU-vejledere og Helle og Rie er forskere. Eftermiddagen og aftenen tegner godt for konferencen og atmosfæren er uformel; allerede efter åbningstalerne og lidt mad er vi blevet introduceret for andre danske og udenlandske deltagere.



Deltagerne fra forskningscirklen og projektledelsen. Fra venstre: Charlotte Sommerlund, Kristine Hecksher, Helle Merete Nordentoft, Mette Hensel, Marie-Louise Stouenborg, Charlotte Grove, Jonas Möller, Rie Thomsen og Thomas Møgellose.

vi kommer med en film

Hovedformålet med vores deltagelse i konferencen er, at vi vil præsentere forskningscirkelns spritnye produkt, en såkaldt RSA for de øvrige konferencedeltagere. Det er en lille animeret film, som handler om, hvad det vil sige at deltage i en forskningscirkel. Den fortæller både om hvilke fordele og ulemper vi har oplevet. Vi skal først vise filmen på en session med tre andre oplæg

senere næste dag, så vi har masser af tid til at gå til andre sessioner og fornemme stemningen af international conference inden da. Det særlige ved IAEEVG konferencen er, at den er et forum for både forskere og praktikere, så der er rig mulighed for at høre om den nyeste teori og praksis indenfor området og danne netværk på tværs. Den første conference blev holdt i 1997 i Finland og derefter har den fundet sted mindst en gang årligt forskellige steder i verdenen.

En mangfoldighed af præsentationer

Det er en svær disciplin at vælge sessioner og oplæg, temaet vejledning bliver berørt på alle leder og kanter fra hele verdenen og de interessante oplæg ligger typisk i samme tidsrum. Ifølge Thomas er det *"spændende at møde så mange vejledere fra hele verdenen"*, og det har givet ham ny inspiration til sit arbejde. Thomas vælger at høre et par oplæg med inderen Anuradha Bakshi. På det første taler hun om spiritualitet i virksomheder i Indien sammenholdt med hvor glade folk er for at arbejde der. *"Umiddelbart et ret corny indslag, men det var ret overbevisende"*. *"I et det andet oplæg taler hun om vejledning set som udvikling, hvor man ser fremad og ser på det menneske man har foran sig nu. Hun er inspireret af vestlige psykologer, men også vismænd fra østen. Jeg synes det var et ret spændende indlæg"*.

Vejlederuddannelsen og uddannelsessystemet forskellige steder i verdenen er også på dagsordenen på nogle sessioner, hvilket Thomas og Mette er optagede af. Der er meget stor forskel på, hvordan uddannelsessystemet er skruet sammen i de enkelte lande, *"i nogle lande har de slet ikke en erhvervsuddannelse, men bruger kun mesterlære uden skole"*, fremhæver Mette.

Kristine, Jonas og jeg deltager i en ret interessant session om vejledning af migranter og indvandrere. Der er fokus på, hvordan lande som USA, Sverige og EU tackler vejledningen af disse grupper, og det er lærerigt at høre, hvilke problemstillinger oplægsholderne vægter i de enkelte lande.

RSA'en bliver godt modtaget

Endelig skal forskningscirkelens produkt præsenteres, og vi er forventningsfulde. Vi har allerede overvundet den første forhindring og downloadet filmen på computeren, da vi opdagede at conferencecentret ikke har trådløst netværk. Der er godt fyldt op i lokalet. Det er første gang filmen bliver vist offentligt. Fremvisningen går godt. Filmen varer ca. 7 minutter og vi videofilmer imens. Efter filmen er der tid til diskussion med tilhørerne, og det er både interessant og også noget anderledes, end det vi har oplevet indtil videre. I mange oplæg bliver der talt rigtigt meget, slideshowene er fyldt helt ud til kanten og oplægsholderne har travlt med at sige så meget som muligt. *"Ud over at RSA'en er en helt anden måde at fremlægge stoffet på, giver vores RSA også et bud på, hvordan man kan udvikle vejledningen, fordi forankringen kommer fra praksis, som så bliver forenet med forskningen. Det er tydeligt at det skaber debat"*, som Charlotte fremhævede. Mange af de øvrige konferencedeltagere er meget optagede af filmen, flere kommer hen for at snakke bagefter og for at få linket til filmen.

En amerikaner med krudt i

Vi kan nævne mange fængende oplæg, vi har overværet, men vi er en del der særlig vil fremhæve amerikaneren Pamela E. Brott, som fremlægger sidst i vores session. Hun har både et fængende emne, nemlig narrativ vejledning og samtidig er hun en blændende formidler som inddrager og aktiverer sit publikum.

Også tid til "mingling"

Konferencen er tæt pakket, både hvad angår antallet af sessioner og deltagere, så vi bliver trætte af og til. Omkring 500 deltagere til over 40 sessioner, hvert med tre – fire oplæg i, over de 3 dage arrangementet varer. Vi klarer hjernen og skaffer os livets fornødenheder som mad og drikke i pauserne og opdager at der skal en god portion logistik til, når så mange mennesker skal have mad på én gang. Heldigvis er der så god tid til at netværke og tale med andre i køen til buffeten med de små skåle med forskellige retter, og det udnytter vi. Flere af vores deltagere nævner netop pauserne som det uformelle rum, hvor de kan møde nye mennesker som en positiv sidegevinst ved konferencen. Efter nogle intense dage beriget med en masse faglige indspark og socialt samvær og nye kontakter vender vi atter næsen hjemad mod Danmark.